

Fietsen door Nederland (986.900 meter) van 25 juli tot 8 augustus 1981 Henk en Helen

25 juli



Om vijf uur liep de wekker af, maar dit geluid werd overstemd door het vallen van de regen buiten.

Het is inmiddels 9 uur geworden. Het is wel droog maar de lucht is donker. Veel wind.

10 voor half 11, de fietsen staan beneden, de buurvrouw heeft koffie gebracht. Buiten wordt het steeds lichter.

5 over half 11, we vertrekken.

Km. stand 225,8

10 voor 5 in de middag, km. stand 286,6, plaats Zwanenburg.

Veel wind van opzij en tegen gehad (windkracht 5)
Helen misselijk van het onderweg gegeten Russische ei.
We zijn nu boodschappen aan het doen. We willen nog tot Koog aan de Zaan fietsen (+/- 15 km)

10 over 8 's avonds. We hebben net gegeten, stokbrood (kaas-ui) en harde broodjes. Koffie erbij gedronken.
We staan even voorbij de pont over het Noordzee kanaal langs een fietspad naar Westzaan.



26 juli

Vanochtend half 7 opgestaan. Half 9 vertrokken.



Zaandam – Zaanse Schans – Edam – Hoorn – Enkhuizen. Onderweg stond er een sterke wind van opzij, maar na Hoorn in de rug.

Omstreeks half 6 aangekomen in Enkhuizen en daar de tent opgezet in een boomgaard vlak bij de stad, die we in de avond bezocht hebben.



Bijzonderheden:

Pijn in de rug, voeten, billen, enz.

Kilometerstand 379.7

27 juli



We zijn op dit ogenblik aan het picknicken ergens in de Wieringermeer (10 over 2).

Na een goede nachtrust zijn we op half 8 opgestaan. In Enkhuizen hebben we brood gekocht en bij de tent opgegeten. Na de boel te hebben afgebroken en ingepakt zijn we over de IJsselmeerdijk naar Medenblik gereden. Veel tegenwind.

Het einddoel voor vandaag is Friesland, maar het zal wel Den Oever worden. We gaan nu weer verder (half 3). Het was erg gezellig.



Het is inderdaad Den Oever geworden. Na veel omzwervingen een Staatsbosbeheer camping gevonden.
Km. stand 436.4

28 juli



Vanmorgen, na 9 uur te hebben geslapen, de afsluiddijk over gegaan (30 km.). Het weer is werkelijk stralend. Echte bofferds zijn we tot nu toe.



Zitten nu voorbij Makkum bij een knolleveld te eten en koffie (zelf gemaakt) te drinken. Henk's rug is helemaal rood. Hopen dat hij er geen last van krijgt. Ik zal maar alvast een boodschappenlijstje maken voor als we straks in Workum komen. Dit zal waarschijnlijk het eindpunt worden van vandaag.

29-juli

km. stand 500.4



Gisteravond aangekomen op grote (walgelijke) camping even voorbij Hindelopen. Zelfs voor de fietsen moest betaald worden.



Nu zitten we in Echtenerbrug op een VVV camping. We hebben een warme fietstocht achter de rug. Echt luchtig gekleed konden we niet gaan, omdat we er verbrand zijn van gisteren. Onderweg hebben we nog gepicknickt.

Straks gaan we, onder een heerlijke avondzon, koffie drinken.

Km stand 553.1.



(Muggenbeet)



30 juli

Km stand 603.5

Zitten eindelijk op een echte ANWB natuurcamping “de Oldenhof” in Vollenhove. Het weer was vandaag wat bewolkt maar toch lekker. Hebben onderweg broodjes “gezondheid” gemaakt. Hebben nog wat rondgelopen in Blokzijl en Vollenhove zelf.

Deze camping is een stuk prettiger dan de andere.

Morgen kunnen we hopelijk weer in korte broek als het mooi weer is. (als het verbrandde tenminste over is.)

31 juli



10 voor half 3

Eindelijk hebben we een picknick tafel gevonden even voor het plaatsje Dalfsen.

We hebben vanuit Vollenhoven een vrij saaie tocht achter de rug (+/- 42 km.) maar nu zijn we in een mooie streek beland. Het is hier heel erg rustig, vanaf de bank hebben we een mooi uitzicht.

Henk kan maar niet genoeg krijgen van z'n broodje gezondheid. Is al aan z'n 3^e (dubbele) bezig!

1 augustus



Half elf 's avonds

Helen ontkurkt de wijn. Proost.

We zitten op een kampeerterrein 't Zand nabij Zelhem.

Gisteravond hebben we de tent opgezet bij een boerderij voorbij Raalte.

Morgen schrijf ik (of Helen) over vandaag omdat het zo donker is en omdat we moe zijn.



2 augustus

Over de vorige dag:



We wilden gistermorgen om half 7 opstaan, maar omdat het regende stelde we dit tijdstip uit.

Om half 9 kropen we eindelijk de tent uit.

Toen we op het punt van vertrek stonden, kwam de vrouw des huizes met koffie aan (en beschuit met kaas).

Om 11 uur zaten we op de fiets (km stand 676).

De tocht ging door Salland, Twente en de Achterhoek.



We bevinden ons op dit moment in Zelhem, op een landgoed-kastelcamping. We trekken vandaag niet verder. Wel maken we vanmiddag misschien een kastelentocht om het plaatsje Vorden.

De was hangt te drogen. Helen schenkt de koffie in.
(km stand 754.7)

10 voor 9 in de avond.

De koffie hebben we net op (niet de koffie hierboven beschreven maar verse)

De kastelentocht die we hebben gefietst was erg mooi, al vielen de kastelen zelf wat tegen. Onderweg hebben we een pannenkoek gegeten.

Vanavond heeft Helen een heerlijke maaltijd bereid. Nu is ze met knakworstjes bezig.

Straks gaan we onder het genot van een mok witte wijn wat kruiswoordraadselen en dan vroeg naar bed. Morgen willen we al om 6 uur op.

Zo Helen, ik ben klaar met schijven.
(km. stand 790)

3 augustus

Kilometerstand 863

Niet te geloven maar we kwamen pas om half 9 uit bed vanmorgen. We vertrokken laat, half 12. Het weer was vrij mistig, maar om 2 uur, niet te geloven: opeens brak de zon door en werd het heerlijk warm. Wij vlug korte broeken aangetrokken.



(De pont over de IJssel bij Bronkhorst)

*We zijn over de Veluwe gereden die erg mooi maar walgelijk toeristisch was. Na een prachtige tocht zitten we nu op camping Rimboe ergens in een bos.
Morgen echt half 7 om eindelijk weer eerst te douchen.
Ha, de koffie is klaar!*



5 augustus

De koffie van de vorige bladzijde was erg lekker, maar o we, even later. Helen staat buiten haar tanden te poetsen, ik zit in de tent. De waxinelichtjes in de tent waren bijna opgebrand en één vloeiende massa geworden. Op de bodem van het bakje liggen vele lucifers die voor het aanmaken gebruikt waren. Door het dalende kaarsvet niveau, komen deze steeds meer aan de oppervlakte en gaan als een lont fungeren. Zo ontstond er een laaiende vlam die de tent vele gaten deed schroeien.



De tent was niet meer te gebruiken. Die nacht hebben we er nog wel in doorgebracht. Maar we hadden besloten dat, als er niet een andere tent zou komen, we de vakantie zouden beëindigen.

De volgende morgen, na een door vliegen geteisterd ontbijt, zijn we naar Lunteren gereden. Vandaar uit over Ederveen en langs een prachtig begroeide spoordijk naar het Amerongse bos. Daar hebben we de nog de Hoge Ginkel beklommen.

Na Amerongen langs de Rijn gefietst naar Wijk bij Duurstede – Cullenborg – Leerdam.

In Leerdam hebben we Fred opgebeld en hem bereid gevonden een andere tent te brengen.

We hadden afgesproken in Uitwijk op een ANWB camping vlak bij Woudrichem (+/- 20 km. verderop). Daar werden we ontvangen met koffie. We hadden nog geen slok gedronken, of daar kwam Fred al.

We hebben hem de verbrande tent plus vuil goed mee terug gegeven.



De volgende dag hebben we, na gedoucht en ontbeten te hebben de spullen ingepakt en deze achter gelaten in een schuur aldaar. We hebben Woudrichem bekeken en een boottocht naar slot Loevenstein (= stenen huis van de wolf) gemaakt. Pas om half 4 zijn we met de spullen verder getrokken. We zitten nu op het Schoutenveld in Gilze (bij Breda) (het is inmiddels 11 uur in de morgen (**6 augustus**)) en staan op het punt verder te trekken.

10 vóór 9 in de avond.



Helen is water halen. We staan op een gazon van een tuin even voorbij de plaats Steenberg. Het was vandaag weer te heet. We waren niet vooruit te branden. Omdat we qua geld nogal krap zitten kunnen we het ons niet veroorloven telkens maar weer een drankje op een terrasje te nemen. Daarom nemen we in elk plaatsje waar we komen een liter gekoelde yogidrink, erg lekker, met veel druivensuiker.

Te heet was het ook voor een automobilist in een rode auto. (het is ons opgevallen dat bezitters van rode auto's het meest agressief zijn.) Hij vond dat hij niet snel genoeg langs ons heen kwam en zette het op een luid (scheeps) toeteren. Ik nam dit niet en schold hem door het open raam de huid vol. Even later stond hij ons met een krik op te wachten. Ik gooide snel mijn fiets neer en greep een steen van de grond. Na een paar keer over en weer dreigen plus de bemoeienissen van een voorbijganger, zakte de mans moed, gooide de krik achter in de auto en reed weg.

Helen is terug van water halen en heeft koffie ingeschonken.....

Zondag 9 augustus

Gisteravond +/- half 6 thuisgekomen. (km stand 1212.7)

We komen nu net terug (18.35) van de moeder van Helen. We gaan het eten klaarmaken en moeten ons daarbij erg behelpen omdat er weinig in huis is.

Omdat er van de laatste twee dagen van schrijven niets gekomen is, zal ik dit nu moeten doen.

.....Na de koffie wilden we de slaapzakken inkruipen maar de heer des huizes kwam ons uitnodigen een borrel te komen drinken. Hier gingen we graag op in en hebben tot half 12 gezellig zitten praten.

De volgende morgen zaten we voor ons doen al vroeg op de fiets (half 10). Eerst een lange saaie weg naar de pont over de Zijpe, Anna Jacoba polder (onderbroken door een heerlijk bak koffie is st. Philipsland) en daarna een niet minder saaie weg door Schouwen-Duivenland. In dit laatste gebied zijn we vele malen verkeerd gereden.

Het weer was deze dag slecht: geen zon, 'n weinig regen, erg mistig. We zijn over de Brouwersdam naar Goere-Overvlakkee gefietst. Daar zijn we in een walgelijke toeristische omgeving bij Ouddorp terecht gekomen en op een nog ergere camping beland.

's Avonds zijn we een patatje gaan eten in Ouddorp (+/- 9 km gelopen).

Gisteren zijn we zo snel als mogelijk ertrokken.

Het weer was er niet op vooruit gegaan en daarom besloten we maar direct naar Den Haag te rijden

De tocht stelde die dag niet veel voor. Hellevoetsluis – Rozenburg en met de pont naar Maassluis. Het laatste gedeelte (Maasland – Delft – Den Haag) was weer wat aangenamer.

Maasland, zo dicht bij huis, waren we nog nooit geweest maar bleek een heel leuk plaatsje. In Voorburg hebben we van ons allerlaatste geld (inclusief de tijdens de vakantie gespaarde rijksdaalders) boodschappen gedaan.



Nu de vakantie ten einde is, ben ik toch wel weer blij om thuis te zijn.

Toch kan ik zeggen dat dit m'n fijnste vakantie is geweest. Natuurlijk mede doordat we zo goed met elkaar op kunnen schieten.

11 juni 2011

Het kost mij moeite, de woorden waarmee Helen het reisverslag afsluit, 30 jaar later uit te tikken. Ze roepen zoveel meer mooie herinneringen op.

We kenden elkaar toen net 'n jaar, maar we waren zo vertrouwd met elkaar.

Deze zomer hoop ik de fietstocht opnieuw te rijden. De exacte route heb ik nog. Deze staat op 'n hele stapel topografische kaarten.

Wouter fietst met mij mee, hij is nu vrijwel even oud als dat ik toen was.